

NIEUWSBRIEF Nr17. - 3^e JAARGANG

uitgave nr.7 van 2014

opmaak: november 2014

info@heemkunde-margraten.nl

www.heemkunde-margraten.nl

Verenigingslokaal: Rijksweg 68 Margraten
(naast feestzaal het Kroontje en WOK)



HEEMKUNDE
VERENIGING
MARGRATEN

Beste lezer,

Voor u ligt onze nieuwsbrief nummer zeventien, de 7^e van 2014.

Nieuws van de boekredactie.



De heer Servé van de Berg was zaterdag 8 november de eerste die de Auv Veiling aan de Rijksweg binnen stapte om ons jaarboek *Op de Huugte* 2014 af te halen. Servé kijkt elke keer weer met grote belangstelling uit naar de nieuwste uitgave van dit jaarboek.

Hij is geïnteresseerd in alles wat in het boek beschreven wordt. Als het maar met de geschiedenis van Margraten te maken heeft. Sinds de eerste uitgave in 2008 heeft Servé alle boeken aangeschaft. In zijn boekenkast prijken dan ook zeven jaargangen van *Op de Huugte*. Omdat Servé een abonnement heeft zullen dit er in de toekomst zeker nog meer worden.

Maar het werd een extra memorabel weekend want in "Oos Heim" vond behalve de boek uitgifte iets unieks plaats: de tentoonstelling van 50 jaar Lentebloempjes. Op grote panelen werd door middel van foto's de geschiedenis van dit knapenkor prachtig weergegeven. Ook was een deel van het archief van Mevrouw Els Loo-Nelissen aanwezig met duizenden krantenartikelen, entreebewijzen, aankondigingen, ledenlijsten,



uitnodigingen, reisverslagen en zelfs de oude kostuums van de Lentebloempjes. Op een groot scherm werd beeld en geluidsmateriaal afgespeeld, en er werd zelfs nog live gezongen door oud Lentebloempjes die nu het Mergelland Mannenkoor vormen. De vele bezoekers hebben ervan genoten en bij het nuttigen van een drankje werd er al eens door onze nieuwe uitgave van "Op de Huugte 2014" gebladerd. Mensen herkenden hun dorpsgenoten en hun verhalen en waren ter plaatse al bezig ook de rest van het boek te lezen.

Vanaf deze plaats in ieder geval een groot compliment aan Stefan Loo, de zoon van Els, voor het organiseren van dit speciale weekend voor de Lentebloempjes.

AFHALEN OP DE HUUGTE 2014. Voor iedereen die het boek nog moeten afhalen of nog graag in het bezit komt van ons boek zijn er **twee extra afhaalmogelijkheden**:

U kunt het boek afhalen bij Yolanda Loo-Bessems, Hoenderstraat 22, 6269 BS Margraten. Wel vooraf even bellen. Telefoon: 043-4582914 of 06-22414919.



EXTRA AFHAALAVOND. Ook krijgt u de mogelijkheid het boek af te halen op dinsdag 25 november a.s. van 18 tot 20 uur in de oude veiling, Rijksweg 68 (naast het Wokrestaurant) te Margraten.

CITAAT uit Op de Huugte 2014:

"Op 7 september 1779 is 's nachts ingebroken in de Sprink, in het huis van Catharina Schreurs, weduwe van Joannes Mertens. In dit huis wordt "s land toll" ontvangen en daarom hebben de schepenen Van Auw en Nijssen besloten nog diezelfde dag het betreffende huis te bezoeken.

Nieuwsgierig naar wat deze inbrekers buit hebben gemaakt en of ze ooit hun gerechte straf hebben gekregen? U kunt het allemaal lezen in ons jaarboek "Op de Huugte 2014".

Het jaarboek van de Heemkunde Vereniging Margraten bevat ook dit jaar weer gevarieerde verhalen over het heden en het verleden.

OP DE HUUGTE 2014 ALS SURPRISE. Het is niet alleen een boek dat de moeite van het lezen waard is maar ook een mooi cadeau voor Sinterklaas of voor met de Kerst. Of om 'gewoon' aan iemand cadeau te doen.

KALENDER 2015. De kalender 2015 is nog in voldoende mate op voorraad. U kunt deze dan ook nog kopen op de afhaalavond van 25 november en/of bij Yolanda Loo.

Wilt u de presentatie en uitgifte van Op de Huugte 2015 niet missen noteer dan nu al in uw agenda: "boekuitgifte Op de Huugte 2015 zaterdag 7 en zondag 8 november 2015".

Wie helpt.



Een tijdje geleden kregen wij een heel oude foto op metaalfolie aangeleverd, waarop (vermoedelijk) schutterskoning Hubert Stassen met zijn koningin staan afgebeeld. Nu hebben we een probleem, want we willen het origineel graag teruggeven aan de rechtmatige eigenaar, maar helaas weten we niet meer van wie we die foto hebben gekregen.

Wil de eigenaar s.v.p. contact opnemen met Sjef Hertog telefoon 06 13955236, zodat wij de originele foto kunnen terugbezorgen, zoals dat hoort en zoals u dat ook van ons gewend bent.

Inloopmiddag en avond.

Met ingang van 2015 komen de inloopmiddagen (dinsdag) en de inloopavonden (maandag) te vervallen.

In plaats hiervan komt er een inloopochtend op de eerste zaterdag van iedere maand van 10.00 tot 12.00 uur en een inloopavond op de donderdag in de even

weken van 19.30 tot 21.30 uur. Op de zaterdagochtend zullen ook de mensen van de museumwerkgroep aan het werken zijn.

En op de donderdagavond zullen de mensen van het zogenaamde Aezel project aan het werk zijn.

U bent dan weer van harte welkom in ons verenigingslokaal.

Ook zal er op deze ochtenden en avonden weer een film/DVD te bekijken zijn en uiteraard staat de koffie klaar.

Wie staat er op de foto.



Wie weet wie op deze foto staat, en waar en bij welke gelegenheid deze foto gemaakt is. Stuur ons de gegevens naar het mailadres: info@heemkunde-margraten.nl

Dan de namen bij de foto van de vorige nieuwsbrief.



Op deze foto kregen we maar een reactie en wel van Jules van Laar. Hierbij zijn informatie: Ik ken helaas niet iedereen op de foto en heb het album niet bij de hand.

Nummer 2 is in ieder geval Anton Kubatsch. Hij kwam uit Oostenrijk en is na de eerste wereldoorlog opgevangen bij de familie Lipperts. Later zou hij een eigen Supermarkt beginnen in Heerlen.

Nummer 3 is Frens Lipperts. Hij zou later boer worden in Voerendaal. Hij was een oom van mijn vader en mijn vader heeft in zijn jeugd een aantal jaren bij zijn gezin bij de molen in Voerendaal ingewoond en geholpen als knecht.

Nummers 1 en 4 ken ik niet. Ik meen dat nummer 4 wel op de groepsfoto, gemaakt ter ere van de priesterlijke wijding van J.W. Lipperts te zien is. Anton, Frens en dhr. Huijnen staan ook op die foto.

Nummer 5 is zoals gezegd Jacobus Johannes Huijnen, gehuwd met Maria Hubertina Lipperts en dus een schoonbroer van 2 en 3.

De foto is vermoedelijk genomen op weg naar, of bij het circuit van Francorchamps in Spa. De foto zat namelijk op dezelfde pagina als enkele foto's genomen bij Francorchamps.

De datum weet ik ook niet meteen, maar kijkend naar de gezichten op alle drie de foto's lijken de heren bij de auto ouder te zijn dan de heren bij de priesterwijding, maar jonger dan bij de huwelijksfoto. Dus moet de foto ergens tussen 1930 en 1938 gemaakt zijn.

Met vriendelijke groet,
Jules van Laar.

Dan willen we ook nog eens terugkomen op de foto uit nieuwsbrief 15.



Door de twee inzenders, Maria Steijns en Frans Spronk zouden op deze foto staan:

1. Frans Frijnts (woont nu in de Molt)

5. Fien Frints

6. Sjef Frijnts (woont Groot Welsden 78)

of . . .

1. Mielke Frijns (Viekoel)

5. Fien Frints (dochter van Sjang Frints, Groot Welsden 13, thans Wippelsdaal) 6. Sjef Frijns (Viekoel, boomkweker, broer van) 7. Bertien Frints, zus van 5.

2 en 3 zijn vermoedelijk Piet en Cel Frints, maar daarover is geen zekerheid.

Op deze namen kregen we weer een reactie van Wilbert Knops uit Groot Welsden, een van onze trouwe lezers. Hij gaf ons als extra nog eens de "goeie" namen bij de familie Frijnts/Frijns/Frints:

Bij het bijschrift van de foto: de juiste spelling van de achternaam van Miel (1), Sjef (6), Piet (2) en Cel (3) is Frijnts. Fien (5) en Bertien (7) heten inderdaad Frints.

Dus ook de correcte naam van mijn schoonmoeder: Lies Frijnts - Spronk.



Ook Iny Reul-Frints uit de Erk die ons maandag 10 november tijdens de inloopavond bezocht was nog eens in de familie dossiers gedoken. Samen met Frans Frijns, de nr. 1 op de foto, kwamen zij tot de volgende namen:

1; Frans Frijnts, 2?, 3? 4; Jacques Schreurs, 5; Fien Frints, 6; Sjef Frijnts, 7; Bertien Frints en 8; Sjef Onnou.

Uiteraard zijn we benieuwd of er nog lezers zijn die iets meer weten over nr. 2 en 3.

Mededelingen.

Zaterdag	6 december	10.00	Werken in het museum
Maandag	8 december	19.00	Inloopavond
Dinsdag	16 december	14.00	Inloopmiddag

2015.

Zaterdag	3 januari	10.00	Inloopochtend
Donderdag	8 januari	19.30	Inloopavond
Donderdag	22 januari	19.30	Inloopavond

Beste lezer, tot zover onze nieuwsbrief van november 2014. Hopelijk hebt U het weer interessant gevonden om door ons weer een beetje "*op de Huugte*" te zijn gebracht.

Ideeën en suggesties kunt u doorgeven via het bekende mailadres.

info@heemkunde-margraten.nl

Ook informatie over de foto of andere informatie of vragen kunt U via dit adres doorgeven.

Voor meer informatie over onze vereniging kijk op www.heemkunde-margraten.nl

Tot slot: hebt u vrienden of bekenden die lid willen worden of ook de nieuwsbrief willen ontvangen; laat het ons dan weten via het bovenstaande mailadres.

Met vriendelijke groeten
Frans Meijers