

NIEUWSBRIEF nummer 48  
8<sup>e</sup> JAARGANG  
Uitgave nr. 4 van 2020  
Opmaak: november 2020

[www.heemkunde-margraten.nl](http://www.heemkunde-margraten.nl)

Verenigingslokaal:  
Rijksweg 68 Margraten  
(Naast het Kroontje en WOK)



HEEMKUNDE  
VERENIGING  
MARGRATEN

Deze turbulente tijd blijft helaas nog even duren. Het is nog steeds noodzakelijk om zoveel mogelijk binnen te blijven. Het contact met familie, vrienden en dorpsgenoten blijft minimaal.

Wij willen u dan ook via deze nieuwsbrief een hart onder de riem steken. Wij willen u moed inspreken om vol te houden en op elkaar te letten. Het is van belang om elkaar te steunen in deze moeilijke tijd en als wij op deze manier uw dag een beetje goed kunnen maken, dan is ons doel geslaagd.

Ramses Schaffy schreef het al voor u in 1971 in zijn lied: zing-vecht-huil-bid-lach-werk en bewonder. Hij schreef een lied dat bestemd was voor mensen die op een of andere manier eenzaam, gefrustreerd of ongelukkig zijn. Hij herinnert ons eraan dat we ooit weer "samen zullen komen" en adviseert ons om het leven te vieren door te zingen, vechten, huilen, bidden, lachen, werken en te bewonderen. Het lied is bedoeld om aan te tonen hoe je plezier in het leven kunt krijgen en ons eraan te herinneren dat alles voorbijgaat. Vooral het eerst couplet is op dit moment heel actueel:

Degenen in zijn schuilhoek achter glas  
Voor degene met de dichtbeslagen ramen  
Voor degene die dacht dat hij alleen was  
Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Laten we voor nu hoop putten uit deze woorden en goed op elkaar letten. Stuur eens een kaartje of een mailtje om iemand te laten weten dat je aan ze denkt. Dat ze er niet alleen voor staan en dat ook deze tijd voorbij zal gaan.



## Activiteiten

Er is goed nieuws te melden over de Rabo Clubsupport actie.

Dit jaar hebben we weer veel stemmen binnen weten te slepen en hebben mensen hiermee hun waardering voor Heemkunde Vereniging Margraten uitgesproken. We hebben het fantastische bedrag van € 1289,66 toegekend gekregen!!

Als vereniging kon je ook een foto insturen met de cheque, die (zonder bedrag) eerder toegestuurd werd.



*Onze secretaris laat met trots de cheque zien*

Dank je wel aan iedereen die zijn stem aan de Heemkunde Vereniging Margraten heeft gegeven. Met deze bijdrage kunnen wij geschiedenis blijven schrijven. Het voelt goed dat we op zoveel steun kunnen rekenen.

Dank je wel

## Nieuws

Door VIA Limburg kregen wij het verzoek om mee te werken aan een nieuw initiatief. Een vast onderdeel van die nieuwe VIA is een rubriek met bijdragen van de heemkundeverenigingen in het Heuvelland. Er zal met enige regelmaat een bijdrage aan worden geleverd. Een aantal keer per jaar zal er een stukje met foto worden aangeleverd over een heemkundig of historisch onderwerp uit Margraten.

Op woensdag 16 september 2020 verscheen in de VIA ons derde verhaal. Een verhaal over een inbraak in de 18<sup>e</sup> eeuw.

### Een inbraak in de 18e eeuw

Ieder jaar verschijnt er van Heemkunde Vereniging Margraten een jaarboek met de naam 'Op de Huugte'. In 2014 verscheen het verhaal van Julia Philippens over twee inbraken in de 18e eeuw.

#### DOOR JULIA PHILIPPENS - HEEMKUNDEVERENIGING MARGRATEN



Op 7 september 1779 is er ingebroken in de Sprink in het huis van Catharina Schreurs, weduwe van Joannes Mertens. In dit huis wordt de landtol ontvangen en daarom hebben twee schepenen nog diezelfde dag het huis bezocht. Feit is dat Catharina en haar zoon Joannes in de afgelopen nacht bestolen zijn, maar geen idee hebben hoe laat dat is gebeurd.

Samen met de schepenen zijn de gedupeerden door de keuken naar een naastliggende kamer gelopen en hebben gewezen op een venster, uitkijkend op 'den misthof', dat met geweld is opengebroken. Van een ander venster is een ijzeren staaf, zo dik als een duim, in stukken gebroken en een tweede staaf is sterk verbogen. Vervolgens hebben Catharina en Joannes de schepenen gewezen op een kast met elf laden, die in het midden een kastje met slot heeft. Deze kast wordt aan de voorkant door twee deuren gesloten. Daaronder bevindt zich een lade. De sleutels zouden echter op de sloten hebben gezeten.

Er moet ongeveer 50 guldens aan tolgeld zijn verdwenen en volgens de weduwe zat in het middelste kastje tenminste 20 guldens eigen geld dat nu ook weg is.

Ook zijn er drie voorschoten weg, een daarvan heeft dertien schelling gekost, maar van de andere twee - één was haar bruidsvoorschot - weet Catharina de prijs niet meer. Ook zijn er een rode en een zwarte zijden neusdoek weg, een witte zijden doek die men bakerkinderen omspeldt, afgezet met blauwzijden lint, zeven à acht van die doeken gemaakt van neteldoek, verschillende mutsen, acht hals-neusdoeken gemaakt van neteldoek, zes servetten met heel fijn ingeweven figuren, en ook een zo goed als nieuwe hoed, gekocht 'bij Frijs bij het oud stadhuys te Maastrigt' voor zeven gulden. Ook nog oogsteieren en een half pond kandijnsuiker. Vóór de genoemde kast hebben de twee gedupeerden nog een gouden kruis gevonden en op de straat twee laden uit de kast.

Of de daders van deze inbraak zijn gevonden is niet bekend. Wat opvalt is dat dieven in die tijd naast de gebruikelijke kostbaarheden zoals geld en sieraden, ook goederen ontvreemdden die wij tegenwoordig niet meer als zo kostbaar beschouwen.

Hou de VIA bij de krant in de gaten. Er zal snel een nieuwe bijdrage van Heemkunde Vereniging Margraten volgen.

## Werkgroepen

### Boekredactie Op de Huugte 2020



Inmiddels is ons jaarboek Op de Huugte 2020 en de foto-/jaarkalender 2021 gepresenteerd. Het ging wel iets anders dan normaal maar het was daarom niet minder spannend. Er was aan beiden zo hard gewerkt dat we de uitgifte toch mogelijk konden maken. Niet in de laatste plaats omdat dit een belangrijke bron van inkomsten vormt voor onze vereniging. Wij kunnen u steun goed gebruiken.

De daadwerkelijke fysieke verkoop in ons eigen verenigingslokaal kon niet doorgaan. Daarom werd de uitgifte van 2020 op een andere manier georganiseerd. Op voorhand werd gevraagd of u uw interesse kenbaar wilde maken voor het jaarboek en/of de jaarkalender. Na betaling werd het boek en/of de kalender dan bij u langsgebracht of opgestuurd.

Er is gelukkig al door veel mensen aangegeven dat ze het boek en/of de kalender wilden ontvangen. Onze dank daarvoor. Wij kunnen uw hulp heel goed gebruiken.

U kunt nog steeds aangeven of u Op de Huugte en/of de kalender wilt ontvangen. Dit kunt u doorgeven op het mailadres: [info@heemkunde-margraten.nl](mailto:info@heemkunde-margraten.nl). Bent u al abonnee, dan vragen wij u toch om ook aan te geven dat u het boek en/of kalender dit jaar wilt ontvangen.

Hierbij is het wel belangrijk dat u aangeeft:

- de hoeveelheid gewenste exemplaren van "Op de Huugte 2020"
- de hoeveelheid gewenste exemplaren van foto-/ jaarkalender 2021
- uw voor- en achternaam
- uw adres of het bezorgadres
- abonnee ja of nee.

Na ontvangst van uw bestelling zult u een bevestiging per mail ontvangen. In deze bevestiging zal het te betalen bedrag vermeld staan en zal u gevraagd worden om dit bedrag zo snel mogelijk over te maken. Zodra wij uw betaling hebben ontvangen zal het boek bij u bezorgd worden. De prijs van het boek is € 14,50 voor niet abonnees en € 12,50 voor abonnees. De kalender kost € 5,00. Meer informatie vindt u op de site van de Heemkunde Vereniging Margraten: [www.heemkunde-margraten.nl](http://www.heemkunde-margraten.nl)



Er dient wel opgemerkt te worden dat het bezorgen van bestellingen alleen plaats vindt binnen onze doelkernen Groot- en Klein Welsden, Margraten, Termaar en Scheulder. Bent u daarbuiten woonachtig dan zal de bestelling per post verstuurd worden. Hiervoor dienen wij u helaas wel portokosten in rekening te brengen. Is dit het geval dan zullen de portokosten op de factuur vermeld staan. Het staat u natuurlijk vrij om het boek op een ander adres binnen onze doelkernen te laten bezorgen. Geef dit dan duidelijk aan in uw aanvraag.

U kunt het boek ook verkrijgen bij:  
Benfico, Sprinkstraat 4  
Plus Kleijnen, Amerikaplein 2  
Kapsalon Saskia, Margrietstraat 1  
Willy Willems, Sterre der Zeestraat 11

U kunt uw gegevens ook op een briefje schrijven en in de brievenbus gooien bij:  
Stefan Loo, Burg. Ronckersplein 4 of Yolanda Loo, Hoenderstraat 22.

Mocht u nog vragen hebben over deze mail, kunt u altijd contact opnemen met de boekredactie via de mail:  
[redactie@heemkunde-margraten.nl](mailto:redactie@heemkunde-margraten.nl) of per telefoon bij Yolanda Loo: 0622414919

Namens het volledige bestuur alvast bedankt voor uw begrip en medewerking.

## Pastoor Stassen

### De Installatie Pastoor Stassen Scheulder zondag 19 november 1933



*Limburger Courier 25 november 1933*

In de Limburger Courier van zaterdag 25 november 1933 werd er melding gemaakt van de installatie van Johannes Hubertus Leon Stassen. Johannes Hubertus Leon Stassen werd op zondag 19 november 1933 de nieuwe pastoor van Scheulder.

Op deze zonnige dag waren velen uitgelopen om hun nieuwe herder te begroeten. Meerdere priesters, waaronder ook geestelijke familieleden van pastoor Stassen, zorgden voor een prachtige mis. Burgemeester Wilhelmus Josephus Hubertus Prick was als burgemeester van Wijlre en als vertegenwoordiger van het wereldlijk gezag, aanwezig bij de installatie. Hij liet wethouder Stassen uit Scheulder het woord voeren.

Na de mis werd er nog een muzikale hulde gebracht door de fanfare uit Margraten en gingen de aanwezigen naar huis met de gedachte dat het wel goed zou komen met deze nieuwe pastoor. Pastoor Stassen had veel respect voor zijn parochianen.



*Pastoor Stassen tijdens zijn installatie in Scheulder met Fien Dobbelstein, Bertien Weerts en Maria Cremers*

Johannes Hubertus Leon Stassen werd op 14 januari 1869 in Hulsberg geboren. Hij was het tiende kind uit het gezin Stassen. Zijn ouders, Jan Pieter Stassen en Maria Helena Van Oppen uit Aalbeek, trouwden op 17 februari 1848. Uit hun huwelijk werden tussen december 1848 en februari 1871 elf kinderen geboren. Er werden zeven jongens en vier meisjes geboren. Drie jongens overleden voor hun zevende verjaardag. De eerste echtgenote van Jan Pieter Stassen, Maria Elisabeth Akkermans overleed op 20 juni 1845 op 26-jarige leeftijd.

Pastoor Stassen had al een kleine binding met Scheulder want zijn broer Gerardus Hubertus (\*1 december 1851) trouwde op 5 februari 1885 in Scheulder met Anna Maria Lechanteur. Anna werd op 17 februari 1850 in Scheulder geboren. Na hun huwelijk zijn ze in Hulsberg gaan wonen waar hun kinderen geboren werden. Na 1898 zijn ze weer in de geboorteplaats van moeder Anna Maria gaan wonen. Hun oudste zoon Jean Pierre Hubertus is de wethouder die namens de gemeente Wijlre de nieuwe pastoor toesprak. Jean Pierre Hubertus Stassen was drie termijnen wethouder van Wijlre. Van 1918 tot 1923, van 1931 tot 1941 en van 1944 tot 1945.

Pastoor Stassen is helaas maar vijf jaar pastoor van Scheulder geweest. Op zondag 16 oktober 1938 werd pastoor Ramaekers als zijn opvolger benoemd. Op 17 april 1940 is hij in Hulsberg overleden in de ouderdom van 71 jaar.



*Overlijdensadvertentie pastoor Stassen in de Limburger Courier van 18 april 1940*

### **Even iets anders:**

Bij het opruimen van een paar oude dozen op zolder kwam er een leuk boekje tevoorschijn. Een feestboekje voor het 25-jarig huwelijksfeest van Servé Sluijsmans en Annie Sluijsmans-Vronen. Hierin een leuk stukje.

*“Amateurzanger hoopt op succes met eigengemaakt lied*

*De amateurzanger Servé heeft zelf een lied geschreven waarmee hij hoog hoopt te scoren in de Limburgse hitparade. Het lied gaat over een klein gebied tussen Margraten, Groot Welsden en Klein Welsden. Dit gebied heeft voor de zanger grote emotionele waarde aangezien hij hier in het hooi heeft liggen rollebollen maar ook omdat zijn koeien hier ieder jaar weer uitbraken. De recensies over het lied zijn echter zeer negatief.*

*Dit is ook wel begrijpelijk want het lied bevat slechts vijf regels die telkens herhaald worden. Bovenvermelde feiten worden er niet eens in vernoemd.*

*De melodie blijkt ook geen hoogstandje te zijn. Voor u als lezer hebben wij de tekst bij de zanger opgevraagd zodat u zelf kunt oordelen.*

*In de muschjeput  
Doa zit un deer dat altied flut  
Ut is neet zjwart en oach neet boont  
Ut is ging kat en oach gène hoont  
Wat is ut dan?  
Wat is ut dan?"*

Wie heeft er nog zulke leuke stukjes voor ons? Stukjes die iets zeggen over onze omgeving en onze gebruiken.

Stuur ze ons toe naar [redactie@heemkunde-margraten.nl](mailto:redactie@heemkunde-margraten.nl).

### **Beste mensen**

Dit was de laatste nieuwsbrief van een bewogen jaar. Een jaar dat ons in een unieke situatie heeft geplaatst. Een jaar waarin wij naar balans hebben gezocht. Een jaar met een zwart randje. Maar ook een jaar dat ons, ondanks de afstand, dichter bij elkaar heeft gebracht. Een jaar dat ons heeft uitgedaagd om anders te denken, om stil te staan bij wat belangrijk is. Het heeft ons laten zien dat we elkaar nodig hebben, dat we niet zonder elkaar kunnen.

2020 is bijna vervlogen  
2021 staat al voor de deur

We wensen iedereen

Een jaar met nieuwe dromen  
Alles krijgt een nieuwe kleur  
Veel geluk en vrede  
Veel liefde voor elkaar  
Aandacht voor de naaste  
Het wordt een prachtig jaar!

Voor iedereen

12 maanden gezondheid  
52 weken van stil geluk  
365 kommerloze dagen  
Dit zijn onze wensen voor 2021!



Geniet van de kerstdagen en proost op een mooi nieuwjaar.

Wij wensen u met heel ons hart dat kerst zal zijn zoals het hoort. Inspirerend en warm.



---

De Heemkunde Vereniging Margraten hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In het kader hiervan werd door het bestuur van de Heemkunde Vereniging Margraten een privacyverklaring opgesteld, en vastgesteld in zijn vergadering van 26 juni 2018.

Dit document is na te lezen op onze website, zie: <https://heemkunde-margraten.nl/about-us/privacy-policy/> Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!